

Σταύρος Μπένος

Επικεφαλής κίνησης πολιτών «Διάζωμα»

«ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ»

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Ο

Σταύρος Μπένος υπήρξε ένας -κατά γενική ομολογία- επιτυχημένος δήμαρχος. Η ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου του 1986 βραβεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων και από την Europa Nostra. Είναι επίσης ένας πολιτικός για τον οποίο ο απολογισμός έχει ήδη γίνει εν ζωή. Το 2007 εγκατέλειψε την πρώτη γραμμή, ύστερα από 30 χρόνια, για να αφοσιωθεί στην κίνηση πολιτών «Διάζωμα», για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και την ένταξή τους στην καθημερινότητα. Δήμαρχος Καλαμάτας επί 11 χρόνια, βουλευτής Μεσσηνίας επί 14-συν τρία στην περιφέρεια Β' Αθήνας-, υπουργός Πολιτισμού, υπουργός Αιγαίου και υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης στις κυβερνήσεις Κώστα Σημίτη, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς του στα κοινά ήταν η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική πρακτική που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας δήμαρχος σήμερα για να είναι αποτελεσματικός.

Ποιο είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό ενός καλού δημάρχου; Να έχει πάθος να πραγματοποιεί τα όνειρά του.



Δεν είναι δεμένα τα χέρια όταν δεν υπάρχουν λεφτά; Ποτέ δεν είναι δεμένα τα χέρια του δημάρχου. Απλώς σήμερα οι συνθήκες επιβάλλουν στροφή στις λεγόμενες «άυλες» πολιτικές που δεν κοστίζουν, με την υποκίνηση δυνάμεων εθελοντών. Οπως το σπουδαίο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Καμίνη.

Και τα σκουπίδια θα μαζευτούν με εθελοντές; Στα θέματα της καθαριότητας είμαστε πολύ πίσω. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι πολίτες ανακυκλώνουν στην «πηγή» -στο σπίτι- και πληρώνουν κάθε σακούλα ανάλογα με το βάρος.

Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να αποτελεί πρωτοβουλία δημάρχου; Φυσικά. Η κεντρική εξουσία δεν φέρει ευθύνη, παρότι δεν διαθέτει κανένα σύστημα παρακολούθησης καθολικά στη χώρα.

Διστάζουν, όμως, οι δήμαρχοι να συγκρουστούν για την καθαριότητα; Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της ιδιωτικοποίησης. Το σύστημα δεν αποδίδει πια.

Γιατί τα περισσότερα κρούσματα διαφθοράς καταγράφονται στην αυτοδιοίκηση; Θεωρώ ότι τα στοιχεία δεν είναι αυθεντικά. Όμως δεν δίνω συγχωροχάρτι.

Ένας από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους της μεταπολίτευσης μιλάει για τα κακώς κείμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και όχι μόνο.

Όλοι οι δήμοι έχουν πολεοδομικά γραφεία και εκεί γίνεται... χαμός. Εάν το σύστημα ήταν ηλεκτρονικό, δεν θα μπορούσε να γίνει καμία κομπίνα.

Ε, δεν είναι ύποπτο που το σύστημα δεν είναι ηλεκτρονικό; Οχι. Είναι μια καθυστέρηση νοοτροπίας. Η μεγαλύτερη «άυλη» υποδομή για μένα είναι η ηλεκτρονική διοίκηση. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα σύστημα εισροών και εκροών. Ακόμη και οι παλιοί μπακάληδες είχαν τεφτέρια! Στην ουσία οι δήμοι σήμερα δεν διοικούνται. Δεν έχουν ούτε στόχους ούτε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ρωτήστε έναν δήμαρχο εάν γνωρίζει πόσες μέρες μεσολαβούν μέχρι να αλλάξει ένας λαμπτήρας ή να επισκευαστεί μια λακούβα. Εγώ λέω ότι όλα αυτά πρέπει να καταγράφονται ηλεκτρονικά, ώστε να προκύπτουν δείκτες αξιολόγησης.

Ο δήμαρχος του... Φοντενεμπλό τα γνωρίζει όλα αυτά; Απόλυτα! Ελέγχει τα πάντα! Όπως και ζητήματα περιβάλλοντος. Πείτε μου ποιος δήμος της Ευρώπης δεν ελέγχει το κυκλοφοριακό του; Εγώ, για παράδειγμα, το πρώτο που θα έκανα στον Δήμο της Αθήνας θα ήταν να αποκλείσω τα αυτοκίνητα από το κέντρο.

Με ποια δικαιοδοσία και με τι αποτέλεσμα; Ότι διεκδικούν ο δήμαρχος και η πόλη μπορεί να πραγματοποιηθεί. Στους σεισμούς της Καλαμάτας κανένας νόμος δεν προέβλεπε ότι ο δήμαρχος θα είχε ρόλο «αρχιστράτηγου». Βεβαίως είχα δίπλα μου έναν μεγάλο μέντορα, έναν κορυφαίο πολεοδόμο, τον Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, ο οποίος μου είχε πει: «Δεν υπάρχει τίποτα που να μη σε αφορά. Και όχι μόνο στην πόλη σου. Σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου».

Και ο Μπουτάρης θα έπρεπε να είχε λύσει το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη; Θα ήθελα να είναι πιο τολμηρός σε αυτά τα θέματα. Εκεί τον ψέγω. Αλλά ο Μπουτάρης έκανε κάτι μεγαλύτερες. Αλλάξε την ατμόσφαιρα μιας πόλης που είχε γίνει συντηρητική. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους της μεταπολίτευσης.

Η τολμή στην τοπική αυτοδιοίκηση οδηγεί στην παρανομία; Στην παρατυπία... Το '82 έβαλα μπουλντόζες και άνοιξα το πάρκο της Καλαμάτας, διότι ο Γρηγόρης Διαμαντόπουλος μου είχε πει ότι, εάν περιμέναμε να γίνει ο νόμος, το στοίχημα θα είχε χαθεί. Και ξέρετε πότε ψηφίστηκε ο νόμος για το πάρκο; Το '85!

Πού διαφέρει η δική σας παρανομία από αυτήν του δημάρχου Χρήστου Γκορτζιδη στο Ελληνικό; Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά.

Θα επιτρέπατε να λειτουργεί στον δήμο σας λούνα παρκ χωρίς άδεια; Θα μπορούσε να μου είχε συμβεί. Θέλω να είμαι πολύ τιμίος.

Εχει σημασία εάν ο δήμαρχος ανήκει στην Κεντροαριστερά ή στην Κεντροδεξιά; Καμία!

Τότε γιατί οι δημοτικές εκλογές «προσφέρονται» για ευρύτερα μηνύματα; Διότι είμαστε ακόμα μια χώρα θεσμικά καθυστερημένη, όπου ο δήμαρχος αυτο-τοποθετείται και στο κομματικό σύστημα, και στη σχέση του με το κράτος.

Το στοίχημα της Κεντροαριστεράς έχει χαθεί σε αυτές τις εκλογές; Ποτέ δεν θα χαθεί. Μακάρι να έχει τη γενναιοδωρία ο Σταύρος Θεοδωράκης και οι άνθρωποι του Ποταμιού -επειδή από ό,τι φαίνεται θα είναι η πρώτη από τις τρεις συνιστώσες της Κεντροαριστεράς- να μην επιμεί-

νουν σε δικό τους κόμμα, αλλά, με τη δύναμή τους, να αναγεννηθεί ο χώρος συνολικά.

Αφορά κανέναν σήμερα η Κεντροαριστερά των Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώτη Κουβέλη; Κανέναν. Μόνο κάτι συναισθηματικούς τύπους όπως εμένα, που βασανίζονται πολύ με ό,τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ.

Ψυχολογικά; Οχι. Το ΠΑΣΟΚ είναι το «πολιτισμικό» πρότυπο της χώρας. Η ύβρις της μεταπολίτευσης αποκαθαιρείται μέσω των πρωταγωνιστών της: Και με έναν τρόπο παράδοξο, η βόμβα έσκασε στον γιο Παπανδρέου.

Σας λείπει η κεντρική πολιτική σκηνή; Ούτε για μία στιγμή.

Δεν θεωρείτε πιο σημαντικό έργο τα ΚΕΠ από τα αρχαία θέατρα; Είναι στην ίδια ενότητα. Τα ΚΕΠ είναι ο πολιτισμός της καθημερινότητας. Το «Διάζωμα» είναι η συνάντηση των μνημείων με τους πολίτες, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην τουριστική οικονομία της χώρας.

Σας στενοχωρεί που τα ΚΕΠ υπολείπονται σήμερα; Ναι. Όταν ξεκίνησαν τα ΚΕΠ, έπεσαν πάνω τα πελατιακά δίκτυα να με τσακίσουν. Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ για να μη δίνονται οι συντάξεις ηλεκτρονικά, οι λογιστές για να εμποδίσουν τη φορολογική ενημερότητα, οι φωτογράφοι για να μη φέρω φωτογραφικά μηχανήματα για τις άδειες οδήγησης... Τώρα τα ΚΕΠ είναι καθηλωμένα, διότι δυστυχώς οι πολιτικοί δεν βοήθησαν. Με δύο εξαιρέσεις: τον Απόστολο Ανδρεουλάκο και, σήμερα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με τι χρήματα ζήσατε μετά τη βουλευτική σας... απόσυρση; Εχω μόνο τη σύνταξή μου. Κανέναν άλλο πόρο ή περιουσιακό στοιχείο.

Είναι τόσο μεγάλη η βουλευτική σύνταξη; Είναι 1.600 ευρώ. Αλλά μαζί με τη σύνταξη του μηχανικού φτάνω καθαρά τα 2.000 περίπου, που είναι πλουσιοπάροχα για μένα.

Τα παιδιά σας με τι ασχολούνται; Είναι -χωρίς να ήθελα ποτέ να τα επηρεάσω- οι δύο συνιστώσες μου. Η κόρη μου εργάζεται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ο γιος μου ασχολείται με την αγροτική οικονομία.



«Οι δημοτικές εκλογές προσφέρονται για ευρύτερα μηνύματα, διότι είμαστε ακόμα μια χώρα θεσμικά καθυστερημένη, όπου ο δήμαρχος αυτο-τοποθετείται και στο κομματικό σύστημα, και στη σχέση του με το κράτος.»