



ΤΕΥΧΟΣ 338  
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1997

Η ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  
Δήμαρχοι για το θεαθήναι

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ  
«Γιατί όχι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ  
στην κυβέρνηση;»



ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

# Ζητείται στέγη για τον Ακάκιο

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΟΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ  
ΡΕΚΛΑΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ, Η ΘΕΙΑ ΟΛΓΑ, Ο ΜΙΣΤΕΡ

ΒΙΜ, Η ΜΙΚΡΗ ΤΕΡΕΖΑ

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ

ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ.



Ο πρώην δήμαρχος της Καλαμάτας Σταύρος Μπένος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται στη νέα του θέση, στο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, «σαν στο σπίτι του». Κι ας πέφτουν βροχή τα τηλέφωνα από τους «ριγμένους» των συνενώσεων. «Συγκρατημένα χαρούμενος» για την ανάληψη της Ολυμπιάδας από την Αθήνα, διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η πρωτεύουσα δεν έχει δήμαρχο με βάθος. Αντιθέτως, δηλώνει γοητευμένος από το χαμόγελο της Μαρίας Δαμανάκη που το βρίσκει «αντικειμενικά ωραίο». Ως υπέρμαχος της σύγκλισης της κεντροαριστεράς, η προτίμησή του έχει και πολιτικές προεκτάσεις.

της Χριστίνας Κοραή  
φωτ.: Λάμπης Παπαδόπουλος



**«Γιατί να μη δούμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ στην κυβέρνηση;»**

**Τ**α γυναικεία χαμόγελα αρέσουν ιδιαίτερω στο νυν υφυπουργό Δημόσιας Διοίκησης **Σταύρο Μπένο**. Και της **Μαρίας Δαμανάκη** αλλά και της **Γιάνας Δασκαλάκη** (έστω κι αν αρνείται να μπει στο παιχνίδι της ονοματολογίας, που έχει αρχίσει γύρω από τις υποψηφιότητες για το Δήμο της Αθήνας). Αντιθέτως, το χαμόγελο του **Δημήτρη Αβραμόπουλου** δείχνει να μην τον έχει γοητεύσει καθόλου: «Ο νυν δήμαρχος της Αθήνας είναι του φαίνοσθαι και όχι του βάθους».

Ο Σταύρος Μπένος είναι υπέρμαχος της σύγκλισης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Θα έβλεπε ευχαρίστως τη συνύπαρξη ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού όχι μόνο στις δημοτικές εκλογές αλλά και στην κυβέρνηση! Μιλώντας για τον προϊστάμενό του, υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης **Αλέκο Παπαδόπουλο** παρατηρεί ότι «βγάζει αγκάθια» σαν τον...σκαντζόχοιρο, προκειμένου να κρύψει τη μεγάλη ευαισθησία του! Με αφοπλιστική ειλικρίνεια παραδέχεται ότι από τότε που ανέλαβε υφυπουργός στο υπουργείο των συνενώσεων δέχθηκε πάνω από 100 τηλεφωνήματα από φίλους από τα παλιά - τότε που ήταν δήμαρχος κι ο ίδιος στην Καλαμάτα και μάλιστα για τρεις τετραετίες και με πολλά εύσημα. Ολοι αυτοί, βεβαίως, καταλάβατε τι του ζητούν!

Τι με έχει εντυπωσιάσει στο Σταύρο Μπένο, τον οποίο γνωρίζω από τότε που ήταν δήμαρχος; Ότι δεν άλλαξε καθόλου. Όταν τον ζητάς και δεν μπορεί να σου μιλήσει αμέσως, σου τηλεφωνεί κάποια στιγμή ο ίδιος και όχι μέσω γραμματέων. Λεπτομέρεια, θα μου πείτε. Μόνο που οι λεπτομέρειες καμιά φορά είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά στο ήθος και το ύφος της πολιτικής, όπου πολλά... καλάμια -και εκουχρονιστικά προσφάτως- έχουν αρχίσει να καλπάζουν!

—**Επιστροφή σε έναν οικείο χώρο κ. Μπένο;**

«Αγαπημένο και οικείο. Όταν ανέλαβα το υφυπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, είπα ότι νιώθω σαν στο σπίτι μου».

—**Πάντως, όπως όλα τα σπίτια, έχει κι αυτό τα προβλήματά του. Ανοιξαν μέτωπα οι συνενώσεις.**

«Ναι, έχουν ανοίξει μέτωπα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις σ' ένα χώρο με τέτοια

ορμή και κινητικότητα. Όλες οι μεταρρυθμίσεις προκαλούν από λίγα έως πολλά μποφόρ. Τα δικά μας είναι πολύ λιγότερα απ' όσα θα περίμενε κάποιος».

### Το βουβό πείσμα του Σηρίτη

—**Ο Αλέκος Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του στον ΕΨΙΛΟΝ, απαντώντας στις αντιδράσεις για τις συνενώσεις, χρησιμοποίησε μία φράση του Σαρτρ: «Μακάριοι οι βολεμένοι».**

«Να σχολιάσω το Σαρτρ ή τον Αλέκο;» (γελάει).

—**Ας αρχίσουμε από τον Αλέκο Παπαδόπουλο.**

«Ο Αλέκος είναι σκληρός, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος μέσα του. Ξέρετε ότι όλοι οι ευαίσθητοι έχουν την ανάγκη να βάζουν ασπίδες. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σκαντζόχοιρος. Λένε ότι είναι το πιο ευαίσθητο ζώο. Γι' αυτό έχει κι

όλα αυτά τα μεγάλα αγκάθια γύρω-γύρω, για να καλύπτει την ευαισθησία του και να παρουσιάζει άλλη εικόνα. Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι και ο Αλέκος».

—**«Μακάριοι οι βολεμένοι», για να μην ξεχάσουμε και τον Σαρτρ;**

«Σίγουρα, υπάρχουν και κάποιοι βολεμένοι που θα ξεβολευτούν. Αλλά όταν καταλάβουν οι πολίτες πόσο θα ευεργετηθούν από το νέο τρόπο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, οι αντιδράσεις θα μειωθούν στο ελάχιστο».

—**Φίλοι από τα παλιά -από τότε που κι εσείς ήσασταν δήμαρχος- σας τηλεφώνησαν τώρα που ήρθατε στο υπουργείο να σας ζητήσουν να παρέμβετε υπέρ τους;**

(Γελάει). «Αμφιβάλλετε; Πάρα πολλά τηλεφωνήματα δέχθηκα».

—**Πόσα;**

«Α, πάνω από 100. Χαμός γίνεται».

—**Θα παρέμβει, λοιπόν, ο Σταύρος Μπένος;**

«Ναι, εφόσον η όποια παρέμβαση συμπίπτει με το γενικότερο πλαίσιο που έχει χαράξει το υπουργείο και δεν παραβιάζει τις αρχές μου. Διαφορετικά, όχι».

—**Αν δεν τους κάνετε το χατίρι, όμως, ίσως κάποιοι πουν ότι δεν τους συμπαραστήκεστε, γιατί τώρα δεν είστε πια ένας από αυτούς - μπήκατε στην πολιτική και, τελευταία, γίνατε και υφυπουργός στο επίμαχο υπουργείο.**

«Πολιτική είναι μόνο το κοινοβούλιο; Θεωρώ την κεντρική εξουσία ως ένα άλλο βήμα πολιτικής εξουσίας, το οποίο σε βοηθά να προωθήσεις με πιο δυναμικό τρόπο τα όνειρά σου. Αλλά σας επαναλαμβάνω: όποια βοήθεια δώσω -αν δώσω- θα είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπουργείου και με βάση αυτό που εγώ θεωρώ σωστό. Η μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση είναι σημαντική και πρέπει να προχωρήσει».

—**Ηρθατε στο υφυπουργείο μετά την παραίτηση Καστανίδη, τη θέση του οποίου πήρε ο προκάτοχός σας Τάσος Μαντέλης. Τον συμμαθείτε;**

«Ο Χάρης είναι φίλος μου. Λατρεύω τα πάθη του και στο παρελθόν ήμουν ο πρώτος που τα είχα υπερασπιστεί (τότε που ο Χ. Καστανίδης ήταν ανάμεσα στους τρεις που ο **Ανδρέας Παπανδρέου** διέγραψε). Η διαφωνία μου ως





προς την τελευταία του κίνηση είναι μόνο στους χειρισμούς και τη διαδικασία. Νομίζω ότι δεν έδωσε περιθώρια άλλης επιλογής στον πρωθυπουργό».

—Πολλοί είπαν, όμως, ότι την ψιλοπάτησε κιάλας. Δηλαδή, δεν περίμενε ο πρωθυπουργός να κάνει δεκτή την παραίτησή του με τόσο ευκολία. Τελικά, μήπως ο Κώστας Σημίτης μας βγαίνει... χειρότερος από τον Παπανδρέου; Διότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ συνήθως δεχόταν μόνο την παραίτηση εκείνου που είχε προηγουμένως «παραιτήσεις» ο ίδιος.

«Ομολογώ ότι τα παρασκηνία των παραιτήσεων δεν τα γνωρίζω. Σίγουρα, όμως, η αίσθηση είναι ότι ο Κώστας Σημίτης έχει ένα βουβό πείσμα να προχωρήσει τις πολιτικές της κυβέρνησης πάση θυσία. Κι αυτό μας έχει καταπλήξει όλους».

—Λένε για το Σημίτη ότι κερδίζει το ένα στοίχημα μετά το άλλο. Παρεμπιπτόντως, του ζητήσατε να σας πει νούμερα για ΛΟΤΤΟ;

«Πρόλαβαν άλλοι» (γελάει).

—Επί της ουσίας τώρα. Αν χάσει δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές εκλογές, θα έχει πρόβλημα μετά στο κόμμα;

«Κατ' αρχήν, πιστεύω ότι δεν θα χάσει δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, νομίζω πως δεν θα έχει πρόβλημα».

—Οι 32, οι 22, οι 12;

## «Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι βολεμένοι που με το πρόγραμμα "Καποδίστριας" θα ξεβουλευτούν».

«Για μένα αυτό το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Έχει να κάνει με τις ραγδαίες αλλαγές που έγιναν σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Παγκοσμίως, ηγεμονεύει ο καπιταλισμός. Δεν μιλάμε μεν για καπιταλισμό -σήμερα ακούμε για οικονομία της αγοράς κ.λπ.-, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι δυνάμεις του σοσιαλισμού βρίσκονται σε ιδεολογική υποχώρηση κι αν έχουν να προσφέρουν κάτι, τώρα, είναι προς την κατεύθυνση εξανθρωπισμού του καπιταλισμού. Μέσα σ' αυτό το σκηνικό, στην πατρίδα μας, προσθέτουμε και κάποια σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Τον κύκλο της μεταπολίτευσης που έκλεισε, τα γεγονότα του '89 που έβαλαν κι αυτά το σημάδι τους και, βεβαίως, την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου, που δημιούργησε ένα καινούργιο πεδίο μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ο Παπανδρέου έφερε τη μαζικοποίηση στο ΠΑΣΟΚ, ενώ τώρα η μεγάλη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ είναι να συναντηθεί με την εποχή του. Σ' αυτή την προσπάθεια υπάρχουν δύο ταχύτητες ακόμη. Πιστεύω, όμως, ότι σιγά-σιγά το όλον θα γίνει ένα, γιατί ιδεολογικές διαφορές με τους "διαφωνούμενους" εγώ προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχουν».

—Αυτές οι διαφορετικές φωνές, όμως, δεν νομίζετε ότι κάνουν κακό στην εικόνα τό-

σο του ΠΑΣΟΚ όσο και της κυβέρνησης;

«Κάνουν κακό. Αλλά το θέμα της δημοκρατίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι υπέρτερο από μια προσωρινή ζημιά στην εικόνα».

### Το τρικ του Αβραμόπουλου

—Ας έρθουμε στις δημοτικές εκλογές. Ψωραίο το χαμόγελο της Μαρίας Δαμανάκη;

«Πολύ ωραίο. Και όχι μόνο γιατί είναι της γενιάς μας. Είναι αντικειμενικά ωραίο».

—Είναι ωραίο και για το Δήμο της Αθήνας;

«Νομίζω ότι όσο επικεντρωνόμαστε στην ονοματολογία, βλάπτουμε τη γενικότερη υπόθεση των δημοτικών εκλογών αλλά και την ίδια τη Μαρία. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ξεκινήσει αλλιώς το πράγμα. Έχουμε κάποια γεγονότα πολύ σημαντικά που δεν μπορούμε να μην τα λάβουμε υπόψιν μας. Στην Αυτοδιοίκηση γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για τη μεταρρύθμισή της μέσω του σχεδίου "Καποδίστριας". Σε ό,τι αφορά την ίδια την Αθήνα, έχουμε το δεδομένο της ανάληψης της Ολυμπιάδας, όπως επίσης και το γεγονός ότι αυτός ο δήμος είναι σε χέρια συντηρητικά για τρίτη τετραετία, με αρνητικές επιπτώσεις και στους Αθηναίους και στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης. Νομίζω,

λοιπόν, ότι οι δυνάμεις που θα συμμαχήσουν πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε κοινές αρχές για όλα αυτά τα θέματα και μετά να βρουν το πρόσωπο που θα ηγηθεί της μάχης για το δήμο».

—Είστε υπέρμαχος της σύγκλισης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Μέχρι ποιου σημείου, αλήθεια;

«Πιστεύω ότι το πλειοψηφικό ρεύμα των προοδευτικών δυνάμεων στην ελληνική κοινωνία πρέπει να εκφράζεται και πολιτικά, όχι μόνο στο πεδίο των τοπικών εξουσιών αλλά και στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός είναι πολύ συγγενείς δυνάμεις. Γιατί να μη συναντηθούν στην κυβέρνηση, και μάλιστα πριν το επιβάλλουν, ενδεχομένως, κάποια γεγονότα, όπως ένα εκλογικό σύστημα που δεν θα δώσει πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ; Εγώ ευχαρίστησας θα το έβλεπα».

—Για το... χαμόγελο του κ. Αβραμόπουλου τι λέτε;

«Με τον κ. Αβραμόπουλο, με τον οποίο διατηρούμε μια προσωπική σχέση πολύ καλή, έχω πάρα πολλές διαφωνίες για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του δήμου. Θεωρώ, δηλαδή, ότι είναι πιο πολύ του «φαίνεσθαι» και όχι του βήθους. Έκανε κάποια έργα βιτρίνας, δημιούργησε μια ευφορία στους πολίτες, αλλά ο Δήμος της Αθήνας είναι χρεοκοπημένος και ο κ. Αβραμόπουλος φέρει μεγάλη ευθύνη».

—Ο ίδιος απαντά, όμως, ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ, γιατί ποτέ δεν του έδωσε τα 40 δισ. που έταξε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο

Δήμο της Αθήνας, όταν έβαλε υποψηφιότητα ο Θόδωρος Πάγκαλος.

«Αυτή η ιστορία δεν είναι παρά ένα έξυπνο τρικ που χρησιμοποιεί ο κ. Αβραμόπουλος για να μπερδέψει εσάς τους δημοσιογράφους και, βεβαίως, τους πολίτες. Η πραγματικότητα είναι ότι εκείνα τα 40 δισ. αφορούσαν συγκεκριμένα έργα και όχι τα λειτουργικά ανοίγματα που δημιούργησε ο ίδιος στο δήμο, με αποτέλεσμα να τον χρεοκοπήσει. Ο Δήμος της Αθήνας χρειάζεται έναν δήμαρχο με βάθος, που θα οδηγήσει την πρωτεύουσα στην Ολυμπιάδα του 2004».

—Η δημοτικότητα του, όμως, είναι υψηλή.

«Οντως, πολλοί μίλησαν για το "άστρο" του κ. Αβραμόπουλου. Πιστεύω ότι, απλώς, είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Γιατί, μην ξεχνάμε, ζούμε μια εποχή που δεν αναλύει τόσο πολύ, προτιμά το εύπεπτο, εντυπωσιάζεται από το δήθεν».

### Η ευκαιρία της Ολυμπιάδας

—Είστε από τους ευτυχείς που πήραμε την Ολυμπιάδα ή από τους συγκρατημένα χαρούμενους;

«Συγκρατημένα χαρούμενος. Είναι πολύ ακριβής αυτός ο όρος. Η ανάληψη δημιουργεί για τη χώρα ένα κλίμα θετικό, από την άποψη ότι περνάμε κάποιες δύσκολες στιγμές και στο εσωτερικό και στα εθνικά μας θέματα. Νομίζω ότι το να καταξιώνεται η χώρα με μια τέτοια μεγάλη διάκριση είναι μια έμμεση, αν όχι άμεση,

αναγνώρισή της. Το γεγονός ότι θα προωθηθούν σημαντικά έργα για το λεκανοπέδιο με χαροποιεί, παρά το γεγονός ότι είμαι επαρχιώτης. Κακώς υπάρχει αυτό το χάσμα μεταξύ Αθήνας και περιφέρειας, διότι η πρωτεύουσα είναι πολύ αόικημένη. Πιστεύω, επίσης, ότι η Ολυμπιάδα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να αναδειχθούν τα πολιτιστικά μνημεία της χώρας, γιατί ο φάκελός μας περιέχει και ένα σημαντικότατο και ευρύτατο πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αν, μάλιστα, μπορούσαμε να προσελκύσουμε τους νέους στις αξίες του Ολυμπισμού και τους δούμε να ασχολούνται δραστήρια με τα ζητήματα του αθλητισμού και κυρίως του κλασικού αθλητισμού, το κέρδος θα είναι μεγάλο. Όπως και το να επαναφέρουμε το πνεύμα του Ολυμπισμού από το φοβερό φαινόμενο της εμπορευματοποίησης - να μην έχουμε πάλι, δηλαδή, μια Ατλάντα. Δεν ξέρω μέχρι ποιο βαθμό θα τα καταφέρουμε, αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε».

—Πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας; Διότι εσείς είπατε, προηγουμένως, ότι ζούμε μια εποχή γενικής χαλαρότητας.

«Ναι, αλλά οι Έλληνες πολίτες δεν άλλαξαν. Η ποιότητά τους δεν χάθηκε. Στο βάθος του καθενός μας υπάρχει πλούτος. Κι από την άλλη, σημασία έχει το τι ερεθίσματα δίνεις για να αναδειχθεί αυτός ο πλούτος και αν τα δίνεις σωστά. Η Ολυμπιάδα μπορεί να αποτελέσει από μόνη της ένα πολύ σοβαρό ερέθισμα».


—Με αφορμή την ανάληψη της Ολυμπιάδας, ζητείται και το όνομα της Γιάννας Δασκαλάκη-Αγγελοπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ακόμη και για το Δήμο της Αθήνας.

«Όλο με φέρνετε γύρω από ονόματα (γέλαει). Η Γιάννα Δασκαλάκη-Αγγελοπούλου έκανε μια θαυμάσια δουλειά στη διεκδίκηση της Ολυμπιάδας. Είναι σημαντικότατη προσωπικότητα και είναι προφανές ότι όλη αυτή η δράση εμπεριέχει και κάτι βαθύτερα πολιτικό. Γιατί, λοιπόν, να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ενδεχομένως να δούμε και κάποιες άλλες κινήσεις της; Καλώς να έλθουν».

—Δηλαδή, ευχαρίστως θα τη βλέπατε υποψήφια για το Δήμο της Αθήνας;

«Αυτή την ερώτηση να μου την κάνετε όταν ξεκαθαρίσει το πλαίσιο αρχών. Τώρα είναι νωρίς».

—Τη συμπαθείτε, όμως, απ' ό,τι βλέπω.

«Απολύτως. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε συνεργασία όταν ήμουν στο υπουργείο Πολιτισμού, τη γνωρίζω πολύ καλά και την εκτιμώ. Είναι δυναμική γυναίκα». 

«Η δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ είναι υπέρτερη από μια προσωρινή ζημιά στην εικόνα».

