

# Η Μάνη

## δεν έχει ανάγκη

### από σωτήρες

Θα ήθελα να σχολιάσω την ανοιχτή επιστολή του Στ. Μπένο στους πολίτες, το δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλιμιάτας.

Αναφέρει ο κ. Μπένος για το Δήμο Δυτικής Μάνης:

-Η αποχέτευση ακαθάρτων είναι ινύπαρκτη

-Η ύδρευση είναι άκρως προβληματική.

-Η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση είναι τριτοκοσμική.

-Οι σοβαρές πολιτιστικές υποδομές απουσιάζουν πλήρως.

Και ερωτούμε, γιατί, αν είναι έτσι, κ. Μπένο, ήρθατε να φτιάξετε εξοχικό στη Μάνη ή μήπως κάνατε λάθος ή μήπως σας εξαπάτησαν οι Μανιάτες;

Πάντως, να ξέρετε ποτέ δεν είναι αργά, τα λάθη διορθώνονται.

Για το θέμα σχετικά με την πολεοδόμηση θα περίμενα από τον κ. Μπένο λίγο σεβασμό προς τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτση, εμπνευστή και δημιουργό των στάσιμων οικισμών, που χάρη σε αυτούς τους οικισμούς υπάρχει σήμερα και προοδεύει η Μάνη.

Προσωπικά, τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτση τον θεωρώ σαν το δεύτερο ευεργέτη της Μάνης και, μάλιστα, προτείνω να πάρει το όνομά του ένας νέος οικισμός.

Γράφει στην ίδια ενότητα ο κ. Μπένος ότι η οικοδόμηση των στάσιμων οικισμών είναι ένας πραγματικός εφιάλης. Ίσως να είναι για τον ίδιο, ίσως να θέλει, όταν επισκέπτεται τη Μάνη, να είναι μόνος του, να μη βλέπει άλλα σπίτια μπροστά του, όταν κάθεται στην πανοραμική βεράντα του δικού του σπιτιού. Ίσως να θέλει, όταν απολαμβάνει τον καφέ του στην παραλία, ο καφετζής να εξυπηρετεί μόνο τον ίδιο, να μην υπάρχει άλλος πελάτης.

Εμείς, όμως, ως Μανιάτες, που οι παπέρδες μας, μας μεγάλωσαν μας σπούδασαν (πουλώντας ένα αγρόκτημα που είχε γίνει οικόπεδο λόγω στάσιμου οικισμού) και ζούμε τώρα εκεί, εργαζόμαστε όλο το χρόνο εκεί, στον τόπο αυτό, το δικό μας τόπο, που τον αγαπήσαμε γιατί γεννηθήκαμε εκεί, λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μεγάλο οραματιστή αρχιτέκτονα Αντώνη Τρίτση.

Τέλος, κλείνοντας, να ξέρει ο κ. Μπένος ότι δε χρειαζόμαστε Σωτήρες ούτε Συμβουλάτορες, την τύχη της Μάνης τη διαχειρίζεται το δημοκρατικά πρόσφατα εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο με δήμαρχο τον κ. Δημήτριο Γιαννημάρα και με άξιους και ικανούς δημοτικούς συμβούλους από όλες τις παρατάξεις.

Με τιμή,  
Κυβέλος Διακουμής  
Αντιδήμαρχος Δυτικής Μάνης

Υ.Γ. Και να ξέρετε ότι η Μάνη ανήκει στους Μανιάτες και Μανιάτης δε γίνεσαι, Μανιάτης γεννιέσαι.